





*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Omringd door de mensen
die haar het meest nabij waren

Dina Nelemans



Emiel Huybrechts († 1998)

Zij werd geboren te Nispen (NL) op 7 oktober 1933
en is in het WZC St.-Michaël te Essen
zachtjes van ons heengegaan op 25 juni 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
ons ma, oma tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de kerk van St.- Antonius te Essen-Station
op maandag 1 juli 2024 om 11.00 uur,
waarna we haar te ruste leggen bij haar echtgenoot
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.40 uur.

Voor een stil moment bij Dina bent u welkom
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op zaterdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Huybrechts - Nelemans
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Marie-Louise Huybrechts en Marc Peeters
Axelle en Jurgen

Mariette Huybrechts en Luc Gommeren
Philippe
Steff
Angelina
Caroline en Yannick
Luiz
Maxim
Cederic en Freya

(†) Monique Huybrechts

Annemie Huybrechts

*haar kinderen, klein-
en achterkleinkinderen*

Haar broers, zussen en schoonfamilie.

De neven en nichten.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners
van het WZC St.-Michaël te Essen.